

Verkoeling tijdens deze warmte

Een drukke periode met overlijdens ligt achter me, terwijl de zon na maanden volop is gaan schijnen en vreselijk zijn best doet om de laatste lange koude periode doen te vergeten, puft, steunt, kreunt en klaagt heel Nederland alweer over dat het zo warm is.

Zo is er altijd wat. Het opbaren met deze temperaturen is gelukkig stukken verbeterd vergeleken met vroeger.

Zo gebruik ik eigenlijk altijd een boven-koeler, daarbij stroomt de koude lucht rechtstreeks in de kist, het geheel afgedekt met een glasplaat, waardoor je een gesloten systeem krijgt.

Ideaal met dit weer, we hebben zo ook geen last meer van rondvliegend ongedierte die de opbaring zouden kunnen verstoren. Ik hoor u denken; hoezo kan een vlieg het mis laten gaan.

Ik zal het u uitleggen; De vliegen of andere rondvliegende steekbeesten kiezen vaak een lichaam uit om er hun eitjes in of op af te zetten wanneer dit onbeschermd ligt, met alle gevolgen van dien. Je moet er niet aan denken, toch?

Een andere mogelijkheid is thanatopraxie, dat is een lichte balseming die ervoor zorgt dat het lichaam 6-10 dagen "goed" blijft, zonder koeling wel te verstaan.

Hoe werkt dat dan?

De balsemer maakt een incisie in een hoofdslagader, veelal in de lies omdat je dan de wond niet ziet. Ze halen vervolgens het bloed uit het lichaam en spuiten daar een conserveringsmiddel voor terug, met daaraan toegevoegd een kleurstof en ontsmettingsmiddel. Blauwe plekken verdwijnen vaak grotendeels of zelfs helemaal. De nagels verkleuren niet tot nauwelijks en de overledene krijgt zijn oorspronkelijke kleur heel vaak terug. De "natte" organen zoals o.a. het hart, de nieren en lever worden allemaal afzonderlijk aangeprikt en behandeld (vrijgemaakt van bacteriën).

Eventuele bloedingen of vochtophopingen worden (zo goed als mogelijk) weggenomen.

Na dit proces wordt de overledene verder gewassen en gekleed zoals we dat ook bij andere vormen van opbaren doen. U als familie wordt vaak in dit laatste traject weer betrokken om zo zelf toch nog de laatste zorg te verlenen.

Vervolgens kan de overledene opgebaard worden waar u maar wilt. In een kist of gewoon op bed. Ik zie de vraag komen en de vliegen dan? Ja die blijven een probleem, maar een klamboe kan hier uitkomst bieden.

Nee het is geen garantie dat er geen veranderingen plaatsvinden, ja ook hier gaat het wel eens mis, maar dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles aan gedaan hebben.

Ik heb nog nooit spijt gehad dat een balseming is uitgevoerd, families zijn laaiend enthousiast dat deze vorm er is. Het is minder afstandelijker dan direct opbaren in een kist. Het lichaam wordt ook niet steenkoud maar zal de omgevingstemperatuur aannemen.

Met deze temperaturen een hele geruststelling te weten dat het dus ook zo kan.

Zweten doen we al genoeg en daar hoeft angstzweet dus niet bij te zitten.