

Nieuwjaar

December 2022, een heel nieuw jaar ligt op ons te wachten.

Tijdens de jaarwisseling wensen we elkaar alle goeds toe, blikken terug op het afgelopen jaar. In mijn geval een jaar met heel veel mooie momenten, een jaar met vele verdrietige momenten, maar vooral een jaar met veel dankbare momenten.

Een aantal heftige overlijdens kruisten mijn pad. Jonge mensen die het niet meer trokken en besloten uit het leven te stappen, mensen die door een ongeval om het leven kwamen. Plotselinge overlijdens en het heengaan van eigen familieleden, dat zijn gebeurtenissen die ook bij mij de nodige emoties teweeg brengen. Maar als je dan samen met de nabestaanden er iets “moois” van kunt maken en zorgt dat ze met dankbaarheid op de uitvaart kunnen terugkijken, geeft me dat een gigantisch warm gevoel en kracht om op deze manier verder te gaan.

Op die momenten denk ik: Ja, Gert dit vak past bij je!

Vol goede moed ga je naar de volgende familie en biedt die warmte en genegenheid die ze nodig hebben.

Vele mensen zijn betrokken bij een uitvaart.

Niet alleen de uitvaartverzorgers is belangrijk, eigenlijk knoopt hij alleen de eindjes aan elkaar en maakt de uitvaart. Maar ik denk b.v. aan voorgangers, die leggen zoveel warmte en liefde in hun verhaal. Mensen die mij ondersteunen met de verzorging van een overledene, alles gaat met groot respect en vakmanschap. Organisten die liederen die klank meegeven waarvoor ze geschreven zijn. Mensen van kerken, koster, klokkluiders, bediening en de schoonmaakploeg. De mensen in crematoria die daar weer zorgen voor hun gastvrijheid. Maar ook de mensen die de kist maken, het transport verzorgen, de gastvrouwen die de inwendige mens verzorgen. Mensen die zorgen voor het drukwerk en de mensen die dat weer bezorgen. Bloemisten en bakkers en slaggers en cateringbedrijven. De mensen die de graven delven, steenhouwers die de mooiste monumenten maken. Fotografen en andere personen die op wat voor wijze dan ook dierbare momenten vastleggen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan en ben ongetwijfeld mensen vergeten maar allemaal stuk voor stuk zeer belangrijke schakels in het geheel.

Vaak worden zij vergeten, dus is dit een mooi moment om ook deze groep eens te benoemen.

En niet in de laatste plaats de nabestaanden zelf! Zij leveren die info die wij nodig hebben om er wat waardevols van te maken.

Zij zijn diegene die bepalen en wij alleen maar poppetjes die zorgen dat het één geheel wordt en dat ik daar dan leidend in mag zijn vind ik een grote eer.

Ik hoop van ganser harte dit ook in 2023 voor u te mogen blijven doen.

Samen met mijn team ben ik er in ieder geval klaar voor en wens u dan ook mede namens hen een liefdevol en warm jaar met heel veel geluk en voorspoed.

“Waar liefde en afscheid elkaar omarmen”, blijft mijn kracht ook in 2023.